



Zo 23 juni 2019
om 10 uur in de
Knoptoren kerk te
St Oedenrode



We beginnen de dienst in stilte ..

Aanvangswoord

Tolerante mensen? Worden we dat vanzelf of niet?
Wat denkt u? Ik denk het niet.
Waar hebben we het eigenlijk over, als we het hebben
over tolerantie?
En zitten er grenzen aan?

Het thema van vandaag is *Tolerantie en haar grenzen.*

Aansteken van de tafelkaarsen

Intochtslied 981:1,2,3 (Zolang er mensen zijn)

Bemoediging

De Heer is bij u
en Hij zal u bewaren
Onze hulp is in de naam van God
die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Hier in dit huis zijn we dan samengekomen, God,
als verschillende mensen -
ieder met zijn of haar kleine en grote zorgen.
We danken U dat we hieruit mogen leven:
dat U ons wilt ontmoeten met uw liefde
en dat we mogen rusten in uw vrede.
Amen

Zingen 981:4,5

Kyriëgebed

Kyrie en Gloria 299e

Gebed bij de opening van de Schrift

Zingen 335 Hoor het woord (zingen we tweemaal)

Eerste lezing Romeinen 14:1-12

Zingen 993:1, 2, 5-7 (Samen op de aarde)

Tweede Lezing Romeinen 14:16-19

Acclamatie 333 (Kom Geest van God)

Overdenking

Orgelspel

**Toelichting op de collecte door de diaken
Gebeden, stil gebed en het Onze Vader**

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.

Inzameling

Slotlied 657:1,3,4 (Zolang wij ademhalen)

Zegen

Amen

Na afloop van de dienst bent U van harte uitgenodigd nog wat na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.